



KSA kerstboekje





Inhoudstafel:

Inhoudstafel:	2
Leeuwkens: De kerstvloek	3
Brief:	3
Opdracht.....	6
Pagadders: een kleine terugblik.....	8
Jongknapen: kerstfeesten zijn de max!.....	9
Knapen:.....	9
Jonghernieuwers: een mooie kerstboodschap	11
Hernieuwers: belangrijke lectuur over de graanduivel	12



Leeuwkes: De kerstvloek

Dag Leeuwtjes, ik schrijf jullie dit omdat jullie mij, jullie leider Miel dringend moeten hulp bieden. Ik kreeg gisteren een oude brief van mijn vader overhandigd. De volgende brief wordt al eeuwen doorgegeven in mijn familie. Hierin staat hoe mijn voorouders en ik vervloekt zijn geraakt. Ik schaam mij hier een beetje over, maar toch wil ik jullie vragen om me te helpen om de vloek te verbreken. Hoe jullie dat precies kunnen doen lezen jullie na de brief. Ik hoop dat ik op jullie kan rekenen!

Brief:

Er was eens zeer lang geleden een doodnormale jongen van 19 jaar. Zijn naam was Milus Vanroy De Dappere. Hij was een mooie grote blonde ridder en zat met zijn makkers in de lokale herberg De Zandloper. Dit deed hij wel eens vaker na zijn zwaardtraining. Het was in ieder geval gezellig, want buiten was het onwaarschijnlijk koud en sneeuwde het onophoudelijk. Het leek een zeer normale avond te worden, maar plots klonk er geklop op de houten deur van de herberg. De deur ging open en er verscheen daar een besneeuwde boodschapper. Hij riep luid: “mag ik even jullie aandacht?” Hij rolde een perkamenten brief uit en las het volgende voor:

“ik ben Matheus, een trouwe dienaar van dit rijk. Er is een vijand los nog enger dan een wandelend lijk. We zitten met een groot probleem, er is maar een ridder die ons redden kan. Vrees niet, want deze opdracht is voor een bijzonder man! Daarom roep ik Milus Van Roy, zo gevaarlijk als een rover. Kom snel naar het kasteel, u wordt geroepen door de koning van de Poorten Derwaartsover!”



Koning Bartolomeus verwachtte Milus de volgende dag stipt op klokslag negen uur bij hem. Uiteindelijk kwam hij tien minuten te laat, dat was al eens van zijn gewoonte. De koning vroeg meteen bij aankomst: “waarom heb jij jouw zoon bij? Dit is een extreem gevaarlijke missie!” Milus antwoordde gevat: “ja het was mijn week en ik vond geen babysit.” Hij werd na veel commentaar dan toch geïnformeerd over wie nu juist de vijand was die moest verslaan worden. Dit bleek Milanorus De Moordenaar. Hij had de koningin gestolen. Zij was de knappe Jonah Johanna De Iets Gezettere. De vrouw van de vorst zat gevangen in een kleine, maar uiterst gevaarlijke toren.

Milanorus noemt deze bijzondere plaats zelf liefst het Toreken. Deze plek was erg donker en gelegen in een gevaarlijk groot bos. Johanna werd hier bewaakt door barbaren met staal in de handen en staal in de tippen. En alsof dit alles nog niet zwaar genoeg was moest Milus ook nog eens Milanorus verslaan. Hij was een tovenaars met knieën die een volgroeide volwassenman met één trap konden vermoorden. Een onmogelijke opdracht leek het, maar toch vertrok Milus met zijn 7-jarige zoon en met 2 schildknapen genaamd Steven De Slimme en Stan De Strijder.

De tocht was zwaar en lang. Onderweg was het natuurlijk wel een uitgelezen moment om eens na te denken over hoe ze nu juist de koningin gingen bevrijden.

“Hoe kunnen wij in hemelsnaam die dekselse kerel verslaan”, vroeg Steven luidop. “Wel ik heb eens wat opgezocht over deze verschrikkelijke tovenaars”, antwoordde Stan De Strijder. “Hij komt uit een uiterst duistere familie, alleen wat goed is en puur kan hem raken en doden”, ging hij verder.

Steven riep boos: “kan het anders nog wat vager? Wat is nu goed en puur?” “Ik ben het in ieder geval niet, anders zou ik nog samen zijn met mijn vorige vrouw”, zei Milus teleurgesteld. “Dat is wel een probleem, aangezien jij de enige hoop bent om het koninkrijk te redden,” vertelde Stan De Strijder gelaten.



Na veel overleg hadden ze nog altijd geen plan en gingen ze verder met over koetjes en kalfjes te praten. Ze kwamen na lang stappen door de sneeuw aan bij het Toreken en begonnen dan maar ouderwets te zwaardvechten met hun vijanden. Wonder boven wonder bereikten ze de vastgebonden Johanna. Ze leken op weg naar een succesvol einde, maar opeens verscheen daar Milanorus De Moordenaar.

“Ela, ela, ela, wat denken we aan het denken te doen te zijn”, vroeg hij met een zware stem. “Skydiven wat anders”, antwoordde Milus sarcastisch. Milanorus vroeg verbaasd: “dat is toch niet waar?” “Nee natuurlijk niet idioot”, sprak Milus woedend. Hij ging verder en vertelde overtuigend: “we zijn hier voor de koningin terug te brengen naar huis natuurlijk.”

Een hevig en episch gevecht brak uit tussen Milus en Milanorus. De tovenaars leek eerst aan de verliezende hand totdat hij zijn toverstaf bovenhaalde en de volgende spreuk sprak: “bij de sneeuwgod Renzonius De Blanca bevries ik jou, niet traag, maar gauw!”

Milus begon langzaam te bevriezen. Niemand wist nog wat ze moesten doen totdat uit het niets Milus’ zoon naar Milanorus liep en hem recht in zijn hart stak met een mes. De Moordenaar stortte ineen. Er heerste een oorverdovende stilte in het Toreken. Net voordat hij overleed vervloekte hij Milus nog. “O, ik haat jullie gezin Van Roy, maar als ik sterf zorg ik ervoor dat niemand van jullie nog op deze dag gelukkig kan zijn. Elke 25 december zal heel jullie familie voor altijd een bevroren hart hebben.” Dit waren de laatste woorden van De Moordenaar, waarna hij stierf.

In paniek liepen Steven, zijn zoon en Stan naar Milus. “Ik ben niet meer te redden. Laat mij achter, maar beloof mij dat de vloek op mijn familie wordt doorbroken!” Met deze woorden overleed ook Milus en werd hij een enorme ijsblok.

In allerijl pakte Steven De Slimme zijn boek waar alles over vloeken instond. “Ik heb goed nieuws, de vloek kan worden tegengehouden”, meldde hij emotioneel. “Hoe dan”, vroeg Stan De strijder. “Om het kwaad te verslaan moeten 10 kinderen elke kerstdag aan bepaalde woorden denken”, las Steven voor. “Amai dat is makkelijk, normaal is dat altijd iets onmogelijk”,



reageerde Stan opgelucht. “Wees maar niet zo snel blij, want het zijn woorden die nergens mogen worden neergeschreven en nooit letterlijk mogen doorverteld worden aan kinderen”, sprak De Slimme triest. Stan De Strijder hield zijn hoofd omhoog en zei: “dat is toch geen probleem, dan moeten we het gewoon kinderen laten raden. ”Na dit gesprek vertrokken Steven, Stan, Johanna en Milus’ zoon weer naar het kasteel van de koning. Bartolomeus was zo dankbaar dat zijn vrouw terug was dat hij meteen 10 kinderen liet komen naar het kasteel en hen de woorden liet raden. Deze kinderen waren de allereerste jongens en meisjes ooit die ervoor zorgden dat de familie Van Roy werd gered op Kerstmis. Maar elk jaar moeten er opnieuw 10 kinderen de woorden raden en er in stilte aan denken op Kerstmis, anders zal elk lid van de familie Van Roy een bevroren hart krijgen...

Opdracht:

Zoals jullie in de brief hebben kunnen lezen moeten jullie zes geheime woorden raden en er in stilte aan denken op Kerstmis om de vloek tegen te gaan. Let op, dit zijn geheime woorden en mogen nooit als kind luidop worden uitgesproken. “Zij die dat wel doen zullen geen geluk vinden”, aldus de legende. De woorden kunnen jullie raden door de woordzoeker op te lossen. Ik smeed jullie, raad de woorden en denk er met kerst aan, anders zal ik en heel mijn familie een bevroren hart krijgen en daar heb ik echt geen zin in... Veel geluk alvast, groetjes Miel!

De gezochte woorden (je mag horizontaal, verticaal en schuin zoeken):

- 1) Postbode
- 2) Rivier
- 3) Oversteek
- 4) Sterren
- 5) Imke
- 6) Trompet



O	Q	N	K	R	F	W	S	S	Q	C	R	Q	T	O	C	Q	O
O	Q	X	I	E	R	G	L	J	M	G	G	R	Y	V	T	I	R
H	S	T	K	E	V	O	L	S	J	J	V	S	J	E	B	O	B
O	C	O	S	D	J	S	B	Q	U	H	X	F	R	R	P	R	U
E	A	K	F	F	E	W	V	L	J	B	I	N	I	S	C	T	F
D	H	R	R	T	D	K	E	I	O	P	D	U	H	T	Z	B	L
O	C	Y	R	F	E	S	R	G	F	F	H	J	Y	E	X	G	I
B	H	Q	D	E	N	E	R	R	E	T	S	X	H	E	Z	S	C
T	S	W	V	U	T	E	F	Y	Z	M	V	P	K	K	O	E	R
S	Y	R	K	I	C	C	L	T	V	T	O	R	S	L	V	N	N
O	N	C	N	Y	I	K	E	Q	P	U	E	Y	F	C	S	O	F
P	P	H	I	V	K	P	Q	G	Y	K	K	U	G	I	H	W	W
S	U	D	B	E	M	J	Y	V	M	B	R	Y	R	R	E	P	P
A	L	L	N	O	B	R	F	I	R	S	P	S	T	O	V	D	A
C	K	T	R	R	I	V	I	E	R	Q	O	V	E	C	P	M	P
F	Y	T	M	M	F	J	R	N	W	I	S	I	H	M	K	Z	S
J	J	J	Y	V	M	Z	J	K	T	S	M	U	Z	U	U	O	Z
O	Q	N	P	B	H	Z	V	T	J	C	P	K	Q	D	G	E	U



Pagadders: een kleine terugblik

Beste Pagadders,

Het jaar is weer voorbij gevlogen! 2023 staat voor de deur en 2022 maakt zich klaar om te vertrekken. Goed nieuws voor jullie want dat betekent kerstvakantie!!! Jammer genoeg moeten leider Torre, Roel, Fabian, Jonas en Siebe hard studeren. Want zij hebben namelijk binnenkort examens.

Maar geen nood binnenkort is er ons kerstfeestje!! 1 ding kan ik al beloven, onze bekende chocomelk zal aanwezig zijn! Na de kerstvakantie hebben we voor jullie spannende activiteiten in petto. Denk maar aan kampdag, legerdag, rechtendoortocht, 1 tegen allen, laddercompetitie en nog veel meer. Als we eens moeten terugblikken op het afgelopen jaar kunnen we wel zeggen dat het een topjaar was. Ik noem enkele van onze hoogtepunten op. Als eerste het kamp.

Wauw wat was dat leuk! Supergroot en een leuk terrein. En vooral een top rivier, die we zeker nodig hadden door dat warme weer. Dan natuurlijk het zwemmen, wat was dat een avontuur, ravotten en spelen in het water en voor de durvers zelf van de grote glijbaan gaan! Mijn laatste hoogtepunt van 2022 was de zee. Samen gaan chillen in de zon op het strand en wat voetballen in het zand, topdag. Ik ben er zeker van dat 2023 even leuk, misschien zelfs nog leuker gaat worden! Bedankt voor jullie inzet dit jaar! De leiders wensen jullie, een prettig eindejaar en een vrolijk kerstfeest.

Tot op het kerstfeestje!
De leiders



Jongknappen: kerstfeesten zijn de max!

Beste jongknappen

Ooit was er een tijd dat jullie leiding een zorgeloos leven leidde, opstaan rond de middag, lekker eten, buiten (in de sneeuw) spelen en genieten van wat in de volksmond “een vakantie” werd genoemd. Die tijd zit er voor jullie nu aan te komen: de Kerstvakantie. Voor jullie leiders een tijd van studeren en werken, maar voor jullie twee weken welverdiende vakantie. Tenminste als jullie rapporten goed waren!

Wij voelen ons, als jullie grootste voorbeeldfiguren in jullie leven, dan ook verplicht jullie vakantie met een onvergetelijk kerstfeest van start te laten gaan. En om eerlijk te zijn, is het voor ons als leiding een leuke afleiding van al dat studeren. Een win-win situatie dus.

“Een kerstfeestje?” horen wij jullie al denken. JA! Een gezellig samen zijn met alle jongknappen leuke activiteiten doen met een hapje een drankje. Veel willen we nog niet verklappen, maar wij kunnen beloven dat jullie geen kou, noch spijt zullen krijgen.

Wij verwachten minstens even veel (liever meer) van jullie als bij ons Halloweenfeestje op VRIJDAG 23 DECEMBER om 18h met een Goed humeur en 5 euro in de zak!

Tot dan!!

Jullie kapoentjes: Ivens, Snackie en Pagder

Knappen:



Beste knaapjes, De kerstperiode komt er weer aan. Dit betekent natuurlijk cadeautjes en etentjes met de familie.

Wij gaan met het kerstfeestje 1 van deze 2 dingen doen. Het kerstdinertje, maar wel met een twist... het wordt een kerstdiner voor top G's!

Haal jullie Bugatti maar uit de garage, doe jullie beste polootjes of hemdjes aan en vergeet geen zonnebril voor de straffe stralen die leider Sven zijn kaal hoofd weerkaatst. Geen zorgen ook voor de mooie dames zal gezorgd worden. Leider Fak zorgt voor de masseuses, leider Seppe voor de danseresjes. Top G's respecteren alle vrouwen ten alle tijden! Zet jullie Lambo's, Bugatti's en Ferrari's maar aan de poort waar de valet-service van leider Liam jullie waggies zal opbergen.

Gelukkige feestdagen en terwijl jullie hier nu toch zijn:





Jonghernieuwers: een mooie kerstboodschap

Kerstmis, de geboorte van onze heer gevierd op het Germaanse midwinter. Een van de mooiste feesten in deze koude donkere dagen. Maar wat maakte deze dag nu zo speciaal? Zijn het de cadeaus? De lichtjes en ballen in de kerstboom? Het warme vuur aan de haard? Tante Janine die het net iets te gezellig lijkt te hebben op het familiefeest?

Misschien zijn het wel de memes op een nieuw aangemaakte pagina voor de jonghernieuwers! Honderden films, boeken en instagram reals hebben deze vraag proberen beantwoorden. Met trots kunnen jullie leiders het antwoord geven en jullie de uren slechte films besparen.

Het belangrijkste aan kerst is het samenzijn, hetzij met je familie, je lief of je kameraden (wat eigenlijk toch veel beter is).

Wij kijken er al vast naar uit om kerst met jullie te vieren. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest en kunnen de leiders met pakjes door de schoorsteen komen.

Zalige feestdagen gewenst van Jules, Karel wolf, Mathias en Joren!



Kerstboodschappen

x1 zak liefde
flesjes tijd
3 kilo geneugten
krat dankbaarheid
bosje samenzijn
pak mededogen
blikjes stilstaan
twinkelende ogen
2 repen: mild en zacht
lachen (mag aan één stuk)
plakjes lanterfanten
porties geluk

RUWAARD



Hernieuwers: belangrijke lectuur over de graanduivel

The screenshot shows the Dutch Wikipedia page for 'Graanduivel'. The browser address bar shows 'nl.wikipedia.org/wiki/Graanduivel'. The article title is 'Graanduivel'. The summary states: 'De Graanduivel (Frumentum diaboli) is in meerdere religies een bovennatuurlijk wezen dat een hypnosevloek over mensen kan uitspreken. Maar recentelijk wetenschappelijk bracht afgelopen jaren meer duidelijkheid.' The 'Geschiedenis' section mentions that the figure was first mentioned in 1036 in Zutphen and was believed to be a mythological figure used to frighten children. The 'Het wetenschappelijk onderzoek' section describes a 2020 expedition by Belgian researchers to the Ardennes region. The 'Onderzoeksresultaat' section notes that the creature is estimated to be 16-23 years old and is found in various locations, including Bukomero, Uganda (2021) and Opwijk, Belgium (2022).



*Wij wensen iedereen namens alle KSA
Opwijk leiders fijne feestdagen en een
gelukkig nieuw jaar vol vreugde en geluk!*

